

# Palestijnse ‘helden’ plegen aanslag op synagoge in Jeruzalem

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 14 mei 2015)

Het is met geen pen te beschrijven wat er op 18 november 2014 gebeurde in de Kehilat Yaakov synagoge in Jeruzalem. Het was een van de ernstigste terreuraanvallen in Jeruzalem sinds jaren. Om 7 uur in de ochtend drongen twee Palestijnse terroristen, de neven Uday en Rassan Abu Jamal, de synagoge binnen gewapend met bijlen, messen en een pistool. Zij vermoorden op brute wijze vier aanwezigen en verwonden een aantal anderen waaronder een politieagent die in het hoofd werd geschoten.



Dit zijn de beide ‘helden’ van het bewind in Ramallah, Uday en Rassan Abu Jamal.

Enkele minuten na de verschrikkelijke moordpartij was een [Tv-ploeg van Israel Today aanwezig](#) en sprak met een paar hulpverleners waaronder Dov Weingarten. [‘U wilt niet weten wat ik heb gezien’](#) zei hij tegen de interviewer. Klik [hier](#) voor de video. Na een vuurgevecht van enkele minuten werden de twee terroristen ter plekke [gedood](#). De daders waren afkomstig uit het oostelijk deel van Jeruzalem en familieleden van één van de 1027 terroristen, die Israël in 2011 vrijliet in ruil voor de vrijlating van de ontvoerde Israëlische soldaat Gilad Shalit.

Israel Today sprak ook met verpleger Akiva Pola, die eveneens op de plaats aankwam terwijl de aanval nog plaatsvond. Pola zag hoe wanhopige mensen probeerden uit de synagoge te ontkomen en daarbij van de trap vielen en hun benen braken. Hij beschrijft een toneel van chaos en bloeddorstige razernij, dat mogelijk werd gemaakt door tientallen jaren van antisemitische indoctrinatie door het bewind in Ramallah.

Onder de gewonden was de Druzische politieagent [Zidan Sayif \(30\)](#). Zidan slaagde erin om één van de terroristen uit te schakelen maar raakte daarbij zelf levensgevaarlijk gewond door een schot in zijn hoofd.



Zidan Sayif, vermoord door een stel bloeddorstige monsters

Hij werd overgebracht naar Hadassah Ziekenhuis in Jeruzalem maar bezweek uren later aan zijn verwondingen. Zijn heldhaftig optreden heeft vele anderen het leven gered. Zijn familie en vrienden zeiden bijzonder trots op hem te zijn omdat hij met gevaar voor eigen leven, de terroristen onder vuur had genomen. [Sjeikh Muafik Tarif](#), de geestelijk leider van de Druzen gemeenschap, zei over hem: *“Wij zijn trots dat een van onze zonen onbevreesd optrad in het aangezicht van terreuraanslagen.”* Zidan Sayif was getrouwd en laat een dochtertje van zeven maanden na.

Vele leden van de Druzen gemeenschap dienen in het IDF (Israëlische Leger), bij de politie en in de veiligheidsdiensten en nemen dagelijks actief deel aan de bestrijding van terrorisme en bescherming van de veiligheid van alle Israëlische burgers. Ruim duizend mensen waren bij zijn begrafenis aanwezig en zagen hoe de kist in een Israëlische vlag werd gewikkeld.

## Arabieren prijzen het bloedbad in de synagoge

Terwijl Israël en het Joodse volk in diepe rouw verkeren werd de slachting [weer uitbundig gevierd](#) en de moordenaars als ‘helden’ en ‘martelaren’ herdacht. Zwaaiend met PLO-vlaggen, messen, dolken en bijlen, deelden ze snoepgoed uit in de straten van Gaza, Ramallah, Bethlehem en Jeruzalem. Terreur, bloed en geweld, is waar ze dol op zijn!

Terreurbaas Abu Mazen veroordeelde de aanslag weliswaar, maar zoals gebruikelijk zullen ook de namen van deze terroristen door hem worden bijgeschreven op de ellenlange lijst van ‘helden’ die onschuldige Israëlische

burgers hebben vermoord. Hoe gruwelijker de moordpartijen, hoe hoger de waardering en hoe hoger de uitkeringen. Dat is wat de moordende onderdanen van het bewind in Ramallah aan eer te wachten staat. Een adviseur van Mazen sprak van een '[heldhaftige operatie](#)'. De PLO-televisie stelde later de beide terroristen voor als slachtoffers van Israëliische agressie tegen het 'Palestijnse' volk. In het nieuws zei men, dat Israël onschuldige Palestijnen om het leven had gebracht. De uitzending werd opgenomen en vertaald door de organisatie [Palestinian Media Watch](#). Terecht stelt de Israëliische regering [Mazen verantwoordelijk voor de huidige terreurgolf in het land](#), omdat hij zijn volk aanzet tot terrorisme en aanslagen. Een Joods spreekwoord leert: "De instrumenten van zowel dood en leven zijn in de macht van de tong."

Ook in een deel van de [Arabische pers](#), in onder meer Syrië, [Qatar en Jordanië](#), is de aanslag geprezen. Een schrijver in Qatar noemde de aanslag een passende reactie 'op hen die koekjes bakken van het bloed van de Palestijnen.' Op 19 november werd in het [Jordaanse parlement](#) een gebed uitgesproken voor de twee moordenaars. Een ander parlamentslid uitte zijn bewondering en sprak van een 'heroïsche operatie'. Het parlamentslid Khalil Attieh riep zijn collega's op het 'Fatiha gebed' uit te spreken voor 'de geest van de helden'. Dit gebed is het eerste hoofdstuk van de Koran, dat wordt uitgesproken bij belangrijke gelegenheden. De Jordaanse premier [Abdullah Nsur](#), stuurde op 21 november een brief met condoleances aan de familie van de moordenaars. **En dit Jordanië heeft Israël om hulp gevraagd na de dreiging van de demonen van IS(IS), ook Jordanië onder de voet te zullen lopen.** Ook heeft IS(IS) in het openbaar opgeroepen tot executie van de Jordaanse koning Abdullah.

Terug naar: [Inhoud](#)